
Stensjö äng

Lördagen den 23:e september

Christer Granberg - 18 september 2023



Stensjöäng är en spännande plats. Här finns framför allt ett galleri med olika konstutställningar. Här finns också en stig att vandra i sann trolskog med spännande inslag, t.ex. en så kallad skogskatedral. Ägarna är också den kreativa kraft som målat de olika stenmålningar du kommer att se under din färd dit.

Vi kommer att träffas vid bilkyrkogården, men många har varit där tidigare, så vi kommer att spendera mest tid vid Stensjö äng.

Kyrkö mosse



Här hittar du en bilkyrkogård med skotbilar ända från 30-talet. Runda bulliga skärmar och påminnelser om att det en gång var vänstertrafik. Bilvraken har sakta brutits ner och idag är plåten ibland bara papperstunn. Mellan sätena på en gammal Cheva växer ormbunken frodigt och myrorna kilar över sätet på Volkswagenbussen som sjunkit halvvägs ner i mossen. Naturen håller på att ta tillbaka sin rätt men det går sakta, andäktigt sakta. Kyrkö mosse har tagit sig från den småländska skogen till själ-vaste regeringskansliet och som konstutställning till de fina palatsen i Rom. Kyrkömosse lämnar ingen oberörd, oavsett vad man tycker. Stövlar rekommenderas!

Mötesplats och tider

Kyrkö mosse är beläget strax utanför Ryd längs väg 119 mot Lönsboda. För er med GPS 56.46613, 14.65532

Vi träffas på parkeringen vid Kyrkö mosse 10.00

Den syns väl från väg 119

För er som bor i Kalmarområdet och vill samåka, så är mötesplatsen *IKEA's parkering, sydöstra hörnet, Kalmar kl 08.00*

Ni andra får snacka ihop er med era lokala kompisar.

Passagerarna i varje bil delar på kostnaden, motsvarande 20:-/mil
Var och en tar med sig, förutom kamerautrustning, kläder efter väder

(glöm inte stövlar) och någonting att äta och dricka. Hemkomst ca: 16.00 - 17.00

Värd för dagen är Christer Granberg.



